

SJORS

van de Rebellenclub

6 JULI 1968
VERSCHIJNT
WEKELIJS



GRAND TOURISME

ZIE PAG. 16 EN 17





VAN ALLES WAT

BIJ DE VOORPLAAT

Deze week, zoals beloofd, nog meer GT-wagens. Daarom deze keer op de voorplaat een raspaard uit Italië in actie, de Abarth 1000 SP. Vergeet vooral niet op pagina 16 en 17 te kijken. Iedere liefhebber van mooie automobielen en ook anderen kunnen daar hun hart ophalen.



BEELDKRUISWOORDPUZZEL

De woordjes die achter elk cijfer in de hokjes moeten worden ingevuld, zijn deze keer niet omgeschreven met zinnenetjes, maar met plaatjes. Bovendien staat met een pijltje in elk plaatje aangegeven in welke richting het gevonden woord moet worden ingevuld. Geen hersenkraker, maar wel leuk om te doen.

POSTZEGEL - LEGPUZZEL

De Belgische posterijen, de laatste jaren toch al erg actief met het uitgeven van nieuwe zegels, hebben een filatelistisch geintje bedacht, dat voor zover bekend, zijn weerga nog niet heeft. Ze hebben zes zegels uitgegeven in de waarden 1, 2, 3, 4, 6, 10 en 13 franc met toeslag voor een liefdadig doel. Wanneer een hele serie tegelijk wordt gekocht, is de bedoeling al gauw duidelijk, maar afzonderlijk lijken de zegels nietszeggend.

Op elke waarde staat een fragment van een beroemd schilderij afgebeeld. Worden de zegels op een bepaalde manier bij elkaar geplakt, dan komt het hele schilderij te voorschijn. De Belgische posterijen willen zo de belangstelling voor de schilderkunst stimuleren. Het bewuste schilderij heet „Kinderspelen“. Het is van Pieter Brueghel de Oude, die het doek in 1560 vervaardigde in opdracht van de aartsbisschop van Wenen, een zekere Ernst. Momenteel is het te bewonderen in een museum te Wenen.



OOM DOUWIE







FLIP DE SUPERATLEET







... EN DOET ZIJN EERSTE SPRONG IN ZIJN CARRIÈRE.



... OP WEG NAAR DE TOP!...



VAN DE SPRINGPLANK OP WEG NAAR NOG HOGERE PRESTATIES.



MAAR FLIP WEEET NOG NIET WAT HEM ONDER HET HOOFD HANGT.



ZIJN VRIJE VLUCHT IS NIET ZO ONBELEMMED.



KOPSTOTEN HOPEN IN EEN ANDERE SPORT THUIS, MAAR DAT MAG FLIP NIET HINDEREN.



MET EEN KREET VAN TRIOMF STORT DE
HELD ZICH IN DE DIEPTE.

INMIDDELS ZIJN ZIJN DUIZELINGWEKKENDE PRESTATIES
NIET ONOPGEMERKT GEBLEVEN BIJ HET ZWEMBADPUBLIEK.



KIJK DAAR EENS.
HET LIJKT WEL EEN
BOMBARDEMENT!

GEWELDIG,
WAT EEN SPRONG.
HOE DURFT DIE
KEREL!

WELDRA DRINGT HET TOT DE TOESCHOUWERS DOOR DAT
FLIPS CAPRIOLEN VOOR HEN NIET ZONDER GEVAAR ZIJN.



DIE RAKET
KOMT HIERHEEN.
RED HET VEGE LIJF!

WELNEE,
DE WIND IS
GUNSTIG!

TIEN, NEGEN,
ACHT, ZEVEN,
ZES, VIJF, VIER,
DRIE...



WAT DOET
EEN VIS ALS
HIJ OP HET
DROGE SPRINGT?

FLIP BEMERKT DAT ONDER HEM NIETS DAN
BARRE, HARDE GROND TE ZIEN IS.



GELUKKIG SPEELT DAAR EEN
KLEUTER MET EEN STRANDBAL.

EEN ZACHTE LANDING BLIJKT VOOR FLIP
EENVOUWIG KINDERSPEL.



DOOR WEDEROM ZIJN HOOFD TE GEBRUIKEN REDT FLIP DE SITUATIE.



...EN DE HELD IS GERED.



DE NU VOLGENDE REDDINGSACTIE VERLOOPT WAT ONGEORGANISEERD, MAAR EFFECTIEF.



BEWONDERENDE KRETEN GONZEN OM ZIJN HOOFD, EEN KNALLENDE HOOFDPIJN GONST IN ZIJN HOOFD. ZO RUST FLIP OP ZIJN LAUWEREN.







DE VISSER DIE JAN EN JULIE
HEEFT OPGEPIKT, DENKT
DAT ZE HOREN BIJ DE DUK-
BOOT DIE ZEE-DIEREN GE-
VANGEN NEEMT.

BUITEN OP ZEE WACHTEN DE
VISSER EN ZIJN DOCHTER OP
DE DUKBOOT



DE PROFESSOR LEGT UIT
HOE ZE IN ZEE TERECHT
ZIJN GEKOMEN.



MIJN NAAM IS VAN BERGEN
EN DIT IS MIJN DOCHTER
NELLEKE. WIJ BESCHOUWEN
HET ALS ONZE Plicht ZO-
VEEL MOGELIJK DIEREN TE
REDDEN. IK BEN BLIJ TE
HOREN DAT DE KINDEREN
NIETS MET DIE DUKBOOT
TE MAKEN HEBBEN.

KAPITEIN VAN BERGEN
IS DE MAN DIE PELORUS
JACK KAN REDDEN.



HIJ MOET
BEVRIJD
WORDEN.

KOM MAAR EENS
KIJKEN WELKE DIE-
REN WE AL GERED
HEBBEN.

WAT EEN
LIEVERDIJES.



ZE ZUN
HEEL TAM.

HOOGST
MERKWAARDIG
TAFEREEL..

KIK EENS OP DEZE KAART. PROFESSOR
BLONDINI ZEGT, DAT DE DUKBOOT HIER
ERGENS EEN ONTMOETING ZAL HEBBEN
MET EEN SCHIP DAT DE BUIT OVERNEEMT.



DAT
MOETEN WE
ZIEN TE VOOR-
KOMEN.



KIK
DAAR OP HET
STRAND!

MAAR
DAT IS.
JACK!

HIJ MOET
ZICH LOSGERUKT
HEBBEN.



DE ENORME DOLFIJN LIGT ROER-
LOOS OP HET STRAND.

VLUG,
KAPITEIN, WE
MOETEN SNEL
NAAR HEM TOE.

VLUG, DE
SLOEF. ZO ZON-
DER WATER GAAT
HIJ DOOD.

Billie Torf

het dikste studentje ter wereld

ER ZAL EEN PRIJS
UITGELOOFT
WIJZEN. KAN
DEGENE DIE DE
NUTTIGSTE UIT-
VINDING WILT
TE BEDENKEN.

Kneel

MAAR
VOOR ZULKE
MEDEDEL NOGEN
HEEFT BILLIE
GEEN
INTERESSE.





Grand Tourisme, onder deze kreet lanceerde SJORS twee weken geleden een dubbele pagina sportwagens. Deze week: nog meer kijkwerk voor ieder die in vuur en vlam raakt voor deze juweeltjes van autotechniek en vormgeving. En wie doet dat niet? Eigenlijk is een GT-wagen een merkwaardige automobiël. Het ene moment glijdt hij rustig over de weg tussen het andere stadsverkeer, het volgende moment ontpopt hij zich tot een snelheidsdruif op een of ander circuit, waar hij vaak voor een van de spectaculairste onderdelen zorgt van het raceprogramma. Sommige GT-wagens zijn niet meer dan een tweepersoons-racewagen, andere zijn voorzien van twee heerlijke fauteuils en een dashboard dat een lust is voor het oog en een metertje en een knipperlampje heeft voor letterlijk alles wat er met een auto aan de hand kan zijn. De rest vertellen deze twee pagina's je. Bekijk ze maar goed.



Een 1100-cc-Renaultmotor, opgevoerd door Gordini tot 1255 cc met een andere kop, carburateur, uitlaatspruitstuk en nokkenas, gemonteerd in een buizenframe en een gestroomlijnde carrosserie: de Matra Sport Jet 6.



Deze Maserati Birdcage is een vreemde verbroedering tussen twee felle concurrenten. Nadat Sterling Moss met deze wagen triomfen gevierd heeft, is er een Alfa-Romeomotor van 1600 cc in gemonteerd.



Een Chevrolet Camaro in actie. Een typische vertegenwoordiger van de luxere GT-wagens, uitgerust met een vermogen van 279 pk, dat wordt opgebracht door een motor met acht V-vormig opgestelde cilinders met een gezamenlijke inhoud van $4\frac{1}{2}$ liter en voorzien van een viervoudige carburateur. De besturing is bekrachtigd. Topsnelheid: 230 km per uur.



GT

DEEL 2



De Abarth 2000 OT, voorzien van een vier- of vijf-versnellingsbak, heeft een vermogen van 225 pk bij 8200 toeren.



De Marcos 1600 GT is een merkwaardige wagen. Hij bestaat uit een voor- en een achterframe, gebouwd van vliegtuigtriplex, onderling verbonden door een houten constructie. De body is van polyester, niet met bouten gemonteerd, maar gelijmd en geniet. De Marcos is uitgerust met een 1598-cc-motor van een Ford Cortina GT. Vermogen: 100 pk. Topsnelheid: 200 km per uur.



De Lotus 47 GT heeft een Fordmotor met een zogenaamde twin-cam, een dubbele, bovenliggende nokkenas. Brandstof-inspuitingen zorgen mede voor een vermogen van 180 pk, goed voor een topsnelheid van 260 km per uur. De carrosserie bestaat uit glasvezel. Deze Lotus is uitgerust met een vijfversnellingsbak.



BLUEBIRD

Een verhaal over de Campbells, een familie van snelheidsmaniakken





IN 1924 MAAKT HIJ MET ZIJN VROUW
DOROTHY EN ENKELE VRIENDEN EEN
VAKANTIEREIS NAAR MADEIRA. KORT
TEVOREN HEEFT HIJ HET RECORD
VAN ZIJN RIVAAL LEE GUINNESS GE-
BROKEN.



ONDERWEG AAN BOORD DOET DE
KAPITEIN HEM ALLERLEI VER-
HALEN OVER SCHATTE LANDEN
DE AVONTUURLIJKE MALCOLM
LUISTERT GREGTIG TOE.



TOEVALLIG ONTMOET HIJ OP MADEIRA LEE
GUINNESS, DE EIGENAAR VAN HET SCHIP
ADVENTURES. SAMEN WAKEN ZIJ HET PLAN
OM OP COCOSEL-LAND TE GAAN SCHATGRÁVEN.



VOL FANTASIEËN OVER ENORME SCHAT-
TEN STAPPEN DE MANNEN AAN LAND.







IN 1931 REIST MALCOLM CAMPBELL MET DE BLUEBIRD II NAAR DAYTONA IN AMERIKA. HIER HOOPT HIJ HET RECORD VAN LEGRAND TE VERBETEREN

LATEN WE ER HET BESTE VAN HOPE



CAMPBELL JAAGT ZIJN BLUEBIRD MET DIZZELINGEKENDE VAART OVER DE VLAKTE. ZIJN SNELHEIDSMETER BLIJFT OP 316 KM PER UUR STEKEN. HET SNELHEIDRECORD STAAT WEER OP ZIJN NAAM



TERUG IN ENGLAND WORDT HIJ ALS EEN HELO TOEGEKUCHT. HIJ WORDT DOOR DE KONING IN DE ADELSTAND VERHEVEN

LEVE CAMPBELL

LEVE DE SNELSTE MAN TER WERELD!



N 1935 BRENGT HIJ MET EEN NIEUWE VERBETERDE BLUEBIRD ZIJN RECORD OP 484,6 KM PER UUR



CAMPBELL GAAT BIJ ZIJN MONTEURS OP DE SCHOUDELS



ZIJN GROOTSTE BEWONDERAAR IS ZIJN ZOON DONALD

HET IS FANTASTISCH WAT JIJ DOET, VADER

MAAR ALS JE NIET PRECIES WEEET WAT JE DOET KAN HET JE LIEVEN KOSTEN



IN 1927 ZET HIJ VOOR DE LAATSTE MAAL KANS ZIJN RECORD TE VERBETEREN. ZIJN WAGEN UITGERUST MET EEN ROLLS-ROYCEMOTOR HAALT EEN SNELHEID VAN 484,6 KM PER UUR. EEN JAAR LATER WORDT HIJ ONTTOOND DOOR GEORGE EYSTON, DIE MET DE THUNDERBOLT TOT 575 KM PER UUR KOMT. MALCOLM TREKT ZICH TERUG UIT DE AUTOWERELD



GEWELDIG, WAT EEN BOOT



MAAR DAN BREEKT DE TWEEDE WERELDOORLOG. JIJ EN MALCOLM WORDT WEER OPGEROEPE ALS OFFICIER

IK ZAL MIJN UNIFORM WEER VOOR DE DAG MOETEN HALEN

AFSCHWEEK



IN 1939 GAAT HIJ ZICH TOELEGGEN OP RACE BOTEN. HJ BRENGT HET RECORD TE WATER OP 228 KM PER UUR

NA DE OORLOG ZET HIJ ZIJN EXPERIMENTEN MET MOTORBOTEN VOORT. TERMINAL JOHN COBB MET 324 KM PER UUR DE SNELSTE MAN OP HET LAND. 3 BLIJFT MALCOLM CAMPBELL TOT ZIJN DOOD. IN 1949 DE SNELSTE MAN TE WATER VAN DE HELE WERELD





DE C-5-GALAXY, *het grootste vliegtuig ter wereld*

In 1963 schreef de Amerikaanse regering een wedstrijd uit tussen verschillende vliegtuigfabrieken om voor het leger een transportvliegtuig te ontwerpen dat groter, sneller en beter zou zijn dan alle bestaande toestellen. Ondanks zijn grootte moest het gebruik kunnen maken van alle bestaande vliegvelden en kunnen starten en landen op onverharde terreinen als akkers en weilanden. In september 1965 kreeg de Lockheedfabriek te horen dat ze de wedstrijd had gewonnen. De prijs? Een order voor de bouw van vierenvijftig van dergelijke toestellen voor het lieve sommetje van twee miljard dollar. In totaal zullen er waarschijnlijk tweehonderd gebouwd moeten worden.

Op 2 maart van dit jaar kwam in de Lockheedfabriek in Georgia de eerste C-5-Galaxy, want zo is het toestel inmiddels gaan heten, gereed. Na grondig getest te zijn zal het toestel binnenkort zijn eerste vlucht maken. De Galaxy zet letterlijk en figuurlijk al zijn voorgangers in de schaduw. Het toestel heeft een spanwijdte van 68 meter en een lengte van 75 meter; de romp is 8 meter hoog. Het topje van de staart hangt meer dan twintig meter boven de grond. Het horizontale staartvlak met zijn spanwijdte van 21 meter heeft al de afmetingen van een flink vliegtuig. Bij de start weegt de Galaxy 350.000 kilo. De luchtreus zal dienst gaan doen bij het transportonderdeel van de Amerikaanse luchtmacht. Hij kan op drie dekken 700 soldaten met volledige

bepakking vervoeren. Als vrachtvliegtuig met twee dekken kan de Galaxy op het benedendek, dat 44 meter lang, 5,80 meter breed en 4,10 hoog is, nagenoeg alles vervoeren wat een modern leger nodig heeft, zoals zware tanks, geschut, radar, vrachtwagens, helikopters en raketten. Op het bovendek kan de bemanning van dit materieel vervoerd worden. De mogelijkheden van dit super-toestel lijken onbeperkt. Een Galaxy kost dan ook honderd miljoen gulden.

Het voordeel van deze lucht-reuzen is, dat bij een gewapend conflict waar ook ter wereld Amerika met een vloot C-5-toestellen binnen een dag een hele divisie met alles wat erbij hoort op elke gewenste plek op de aardbol kan neerzetten. Op deze manier zou Amerika minder afhankelijk zijn van troepen overzee en van bondgenoten.

De C-5 kan overal landen waar een jeep kan rijden en waar het terrein over een paar kilometer redelijk vlak is. Bij start en landing wordt het enorme gewicht verdeeld over 28 grote wielen met lagedrukbanden. Een volgeladen Galaxy kan binnen een uur gelost

en weer vliegklaar gemaakt worden. Om snel te kunnen laden en lossen heeft de Galaxy een unieke, draaibare neus, die als een riddervizier opengeklapt kan worden, en achter aan de romp grote laaddeuren. Het toestel heeft zijn eigen op- en afritten. Als troepen-transportvliegtuig kan het binnen een kwartier na de landing zijn 700 soldaten afgezet hebben en weer vertrekken voor een nieuw vrachtpje.

De C-5-Galaxy wordt aangedreven door vier machtige General-Electricstraalmotoren, waarvan de luchtinlaten een doorsnede van 2,50 meter hebben. Deze motoren geven het vliegtuig een snelheid van 900 kilometer per uur en een vlieghoogte van 8 kilometer. De grootste afstand die de Galaxy zonder bij te tanken kan afleggen, is 11.000 kilometer, waarbij de motoren 185.000 liter kerosine verzwelgen. Er zijn ook nog andere plannen gemaakt voor de Galaxy. Als verkeersvliegtuig zou het toestel op drie dekken 900 passagiers comfortabel kunnen vervoeren voor de helft van de huidige tarieven. Ingericht als vrachtvliegtuig kan het op twee dekken 141.000 kilo vracht vervoeren. Er bestaan ook plannen voor de C-5 als vliegende commandopost, als bommenwerper, als vliegende tanker voor andere vliegtuigen en als vliegende lanceerbasis voor grote raketten. Er wordt nu al gedacht aan een opvolger voor de Galaxy, een nog groter vliegtuig, aangedreven door atoomenergie.



DE AVONTUREN VAN SUSAN

SUSAN IS GEVLUCHT OP DE BOOT VAN DE CHINEES FU-LU-CHEN, DIE HAAR VERRAADT AAN STEVE BARNEY, DE AVONTURIER DIE HET OP HAAR GELD GEMUNT HEET.





MAAR STEVE BARNEY HEEFT DE ACHTERVOLGING
NOG NIET OPGEGEVEN...



DE BOOT VERWIJDEERT ZICH VAN DE KADE
EN DRIJFT MEE MET DE STROMING.





BI + BIP



EN DE VAKANTIEMANIE

Het ziet er slecht uit voor Jeems en majoor Tistov.

IN HET BOS VERDEROP...



DE KNOERTEN DRUKKEN OP EEN KNOP
EN...





EEN AVONTUUR
VAN
RIDDER D'AMAURY

DE TERUGKEER



VAN DE KRUISRIDDER

Ridder d'Amaury en Bertrand van Woudrighem worden achtervolgd door een troep condors. Een kloof verspert hun de weg.





RAAR MAAR WAAR



Ontzettend ouwe stomp

Je hebt het vast weleens gezien in de trein. Een soldaat die iedere willekeurige voorbijganger of passagier vraagt een handtekening op zijn overhemd te zetten. Matrozen hebben de witte onderkant van hun kraag voor dit doel gereserveerd. Zo'n jongen heeft de militaire dienst achter de rug en zwaait af. Onder soldaten heet zo iemand een „ouwe stomp“. Hij is dan ook „gerechtigd“ een zogenaamde ouwe-stomp-stok te dragen, die hem het aanzien geeft van een hooggeplaatst officier. De oudste ons bekende stomp was wel de Franse soldaat Jean Theurel. Hij diende zelfs langer dan welke beroepssoldaat ook, namelijk ruim een eeuw. In 1699 werd hij ingelijfd bij een Frans regiment. Hij was toen zestien jaar. In 1777 trad hij uit actieve dienst, maar hij bleef een soldaat op papier! Pas in 1807 werd hij geschrapt van de personeelslijst. Hij zou toen honderddrieëntwintig jaar geweest moeten zijn.

Ongeluksvrijdag

Vele jaren geleden welgerden de Britse zeelieden, vanouds bekend als zeer bijgelovig, op vrijdag te varen. De regering besloot toen duidelijk aan te tonen, dat vrijdag helemaal geen ongeluksdag was en liet daarom een schip bouwen waarvan de kiel op vrijdag gelegd werd. Toen het schip klaar was, werd het op vrijdag te water gelaten en bij die gelegenheid de H.M.S. *Vrijdag* gedoopt. Het schip koos op vrijdag het ruime sop voor zijn eerste reis. Alles leek dus uitstekend te verlopen. Maar een merkwaardige bijzonderheid is, dat van schip noch bemanning ooit meer iets is gehoord.



De kleinste naaimachine ter wereld



Het is mode alles zo klein mogelijk te maken. Denk maar eens aan damestokjes, draagbare radio's en televisietoestellen, en aan super-kleinbeeld-fotocamera's. In Amerika wil men bij de fabricage van naaimachines niet achterblijven. Op de foto is duidelijk te zien om welk formaat het gaat. Als men het apparaat met de duim inknijpt en daarna weer

loslaat, treedt er een vernuftig mechanisme in werking, dat in staat is alle taken van een volwassen machine over te nemen, tot het aanzetten van knopen aan toe. Het machientje werkt op één klos garen en er hoeft geen spoel gewonden te worden. Het is bijzonder geschikt voor kleine klusjes en provisorisch stikwerk, maar kan ook gebruikt worden bij de complete afwerking van een kostuum.

JE WILT 'M NOOIT MEER MISSEN

Vraag een Pelikano en win een leuke prijs



a

b

Ga je straks naar een hogere klas of naar een nieuwe school? Vraag dan een echte vulpen - een echte Pelikano. Dat is een schoolvulpen die speciaal voor kinderen is gemaakt. Hij g-l-i-j-d-t over het papier. Handig vullen met inktpatronen. Lekken of vlekken is er niet bij. Nooit. Je wilt 'm nooit meer missen.

Doe mee!

Bekijk de twee plaatjes goed. Hoeveel verschillen zijn er tussen plaatje A en B? Kijk goed, tel goed en vul dan de bon in. Doe de bon in een envelop en doe daar ook het kleine rode Pelikaantje bij dat op het doosje van je nieuwe Pelikano staat. Stuur bon plus Pelikaantje vóór 1 oktober naar: H. van Gemert & Co. N.V., Amstelstraat 7, Amsterdam. Dan krijg je gauw een leuke verrassing thuisgestuurd.

BON

ik heet:
ik woon:
adres:
plaats:

er zijn verschillen tussen plaatje A en B.

Envelop dichtplakken, postzegel van 20 ct. er op.

Pelikano

Import: H. van Gemert & Co. N.V., Amstelstraat 7,
Amsterdam-C.



SKIPPY

DE KANGOEROE

DE MAN DIE PRINS RANO HEEFT ONTVOERD, HEEFT EERST DE JONGE PRINS TEGEN EEN BOOM GEGOOID, NU PROBEERT HIJ SONNY TE PAKKEN TE KRIJGEN.

MAAR SKIPPY HOORT HET WEL EN HIJ WEET WAT HEM TE DOEN STAAT.

DAT IS DE MANIER, SKIP. GA JE VRIENDJES MAAR HALEN.

PIEEEP!



HOU OP! GA WEG, JULLIE!

DIT IS MIJN KANS OM RANO HIER WEG TE KRIJGEN.



KOM, J.D. SKIPPY KENT DE WEG. DIE KEREL ZAL ZO WEL ACHTER ONS AAN KOMEN.

INDERDAAD, DE MAN SLAAGT ERIN DE DIEREN WEG TE JAGEN.

WAAR ZIJN MIJN HELPERS GEBLEVEN?



JULLIE HEBBEN JE MOOI OP JE KOP LATEN ZITTEN DOOR DIE KINDEREN.

KINDEREN? IK DACHT DAT ER EEN BOOM OP ME VIEL.



VOLGENS MIJ LEIK HET MEER OP EEN BOM.

VOORUIT, ACHTER ZE AAN. ZE ZIJN ONT. SNAPT. PAK VOOR AL PRINS RANO.

OKEE, MAAR IK MOET EERST EVEN BIJ-KOMEN.

IK ZAL DIE KNULLETJES WELEENS KRIJGEN!



PIEP! PIEP!

NOU WEET IK HET NIET MEER. WAT WIL JE, SKIP? RANO KAN NIET ZWEMMEN. EN DIE KERELS ZIJN AL VLAKBIJ...



Voor Nederland: Redactie en administratie: Nassauplein 3, Haarlem. Abonnementprijs: 35 cent. f4.55 per kwartaal (13 nrs.). Losse nummers: 45 cent. Ontvangt U het blad per post onder adresband: postrekening 682400 t.n.v. Sjors van de Rebellenclub - Haarlem.
Ontvangt U het blad van de bezorger, gebruik dan postrekening 9822 t.n.v. N.V. Uitgeverij De Spaarnestad te Haarlem met vermelding: Abonnement Sjors.
Verdelers voor België: N.V. Tijdschriften Uitgevers Mij, Van Schoonbekestraat 34, Antwerpen. Prijs per nummer: 7,- f. Bij betaling van abonnementsgeld: postrekening 834.05 t.n.v. N.V. Tijdschriften Uitgevers Mij. - Antwerpen.